

De lente is een bijzonder seizoen. Er verandert in enkele weken tijd, buiten heel veel! De temperatuur stijgt. Vogels beginnen te fluiten. De bomen en struiken komen in blad en in bloei. Er verschijnen lentebloemen in allerlei kleuren. Mensen gaan weer meer naar buiten en ook worden er veel jonge dieren geboren, denk aan de kuikentjes, lammetjes, kalfjes enz. Er valt in deze periode veel te ontdekken voor de peuters!

Wij zullen binnen het thema lente dit keer de nadruk leggen op het groeien van planten en bloemen. Zo staan er bij ons narcissen, hyacinten en tulpen op de groep die we uitgebreid hebben bekeken. Waar zit de steel? Hoeveel blaadjes zie je? Is het een grote of kleine bol? Welke kleur is de bloem? Hoe ruikt de bloem? Hoe geef je de bloem/plant water? Van een ouder hebben we zaden en kweekkasjes gekregen. Deze gebruiken we om het proces van zaadje naar plant/bloem met de peuters te volgen. De eerste bonen zijn deze week geplant! Als het weer beter wordt zullen we ook buiten, op ons eigen plein bloemen inzaaien voor insecten. Tot die tijd oefenen we het zaaien in de zandtafel met grote zaden, schepjes en potjes. In de huishoek kunnen de peuters de bloemen en planten 'water' geven en liggen er overal eieren om mee te spelen en te verstoppert. De boerderij staat weer op de groep! Alle paarden, koeien, varkens, schapen en kippen hebben hun plekje weer gekregen. De boerderijdieren en hun jongen krijgen van ons binnen dit thema ook de volle aandacht.

In de kring of tijdens gezamenlijke activiteiten lezen en zingen we volop over de lente. Wij gebruiken hiervoor dit keer de volgende boeken; Wij hebben er een geitje bij, Dottie's eieren en Coco kan het.

Liedjes die we zingen zijn:

Rode stippen op een ei  
en een mooie strik er bij.  
Ik heb een ei voor jou en  
een ei voor mij.  
Welke kleur kies jij?

Een koetje en kalfje die liepen in de wei  
Toen kwam er een klein, rond varkentje voorbij  
Dat zei, dat zei..... geef dat kalfje maar aan mij!  
Nee zei de koe, boe, boe, boe, boe 2x

Krokus bolletje.. kom eens uit je holletje...  
met je bloempjes paars, wit, geel  
op een lange steel.



Thuis kun je je peuter ook wijzen op bolletjes of planten en bomen die beginnen te groeien en te bloeien in de tuin of het park. Kijk samen naar de dieren die je buiten tegenkomt met hun jongen. Praat er over en laat je peuter vertellen over wat hij of zij allemaal ziet!